

Das kann ich alleine! Die geniale neue Klavierschule für Mini's aus Dänemark.

Anmeldelse skrevet af Sylvia von Braunschweig, der beskæftiger sig med Classic Lifestyle



Overskrift: Det kan jeg alene! Den geniale nye Klaverskole fra Danmark til de yngste.

I Tyskland er det kutyme at sende sine børn til instrumentundervisning. Det handler ikke så meget om lyst, men det er nærmere en pligt, skriver Sylvia. Børnene vil måske gerne musicere, men det med at øve og forståelse for læringsprocessen tiltrækker ikke altid de mindste – og små er de, når de starter. Som forældre kan man godt bekymre sig om barnet mon mister glæden ved at spille musik.

Sylvia fortæller, at skal hun være helt ærlig så fungerede en regelmæssig og succesfuld øvning med hendes to ældste sønner kun rigtigt, når den pågældende forældre var i fuldt overskud og i besiddelse af en uhyrlig stor tålmodighed og motivation på barnets vegne. Det kan godt være barnet hyggede sig fint i den halve time klaverundervisningen varede hos en lærer, men det at øve og blive bedre foregår trods alt for en stor del derhjemme, skriver Sylvia og tilføjer glædesstrålende, at med Klavierspiel & Spaß slutter alle disse frustrationer!

Sylvias tredje søn hedder Ludwig, han er 5 år og skal snart i gang med sin første klavertime. Ludwig var således den perfekte Klavierspiel & Spaß-prøvekanin. Han bladrede bogen igennem, og selvom han ikke kan læse, kunne han straks genkende sangene på illustrationerne. Han forstod også hurtigt ikonsystemet, og så begyndte han ellers at spille derudad. Sylvia og Ludwigs storebror stod på sidelinjen parate til at bistå ham, når noget drillede, men de blev pænt værfet væk med et: "Nej gå væk, det kan jeg selv finde ud af!"

Og det er sandt, skriver Sylvia, han KAN! Ludwig spiller og spiller og spiller, og hold nu op, hvor er han stolt. Selv de sange han rent faktisk ikke kender er han motiveret til at lære. Han beder sin mor om at foresynge dem med tekst, så han lærer melodien, men tonerne ønsker han selv at finde. Hans nye slagord er: "Jeg skal liiige ind og øve mig." Sylvia fortæller, hun er dybt forundret og glæder sig oprigtigt over den nye bog, både pga. Ludwigs begejstring, men også fordi hun ikke længere behøver at være så meget ind over, når der skal spilles.

Hvis du har lyst er du mere end velkommen til at gå ind på www.klavierspielundspass.de og give den en like.